

ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ Η ΕΛΛΑΣ

Η σιωπή των αμνών...

Καλή, κακή, στρογγυλεμένη, κατασταλτική, ανεπαρκής ή δεν ξέρω ποιο άλλο χαρακτηρισμό μπορεί να της δώσει κανείς, η πρόταση της κυβέρνησης για τις αλλαγές στην Παιδεία είναι στο τραπέζι. Είναι προφανές ότι με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί διάλογος επί της ουσίας, από τους συνδικαλιστικούς φορείς των πανεπιστημιακών ή από τους εκπροσώπους των φοιτητών, δεν πρόκειται να γίνει. Η αναβάθμιση όμως της εκπαίδευσης είναι ένα ζωτικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας συνολικά, που δεν επιδέχεται άλλη αναβολή...

*** Η ανεπάρκεια των πολιτικών να οργανώσουν τον αναγκαίο διάλογο και να προωθήσουν τις συναινετικές αλλαγές που χρειάζονται, καθιστά απαραίτητη την παρέμβαση όλων των ζωντανών δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας. Και πρώτα απ' όλα της πανεπιστημιακής κοινότητας, που δεν μπορεί άλλο να σιωπά. Θεμιτές οι διεκδικήσεις, αναγκαία η αύξηση της χρηματοδότησης, λογική η προάσπιση της Παιδείας ως δημόσιου αγαθού, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξεπεράσουν τη στενή συνδικαλιστική - ή και συντεχνιακή- λογική και να μιλήσουν επί της ουσίας για την κατάσταση στα πανεπιστήμια και τις ευθύνες όλων.

*** Γιατί, αν δεν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, για το επίπεδο των πανεπιστημίων δεν φταίει μόνο η ανεπαρκής χρηματοδότηση ή τα αντιφατικά κυβερνητικά μέτρα... Έχουν ευθύνη λοιπόν αυτοί που κατά τεκμήριο αποτελούν την αφρόκρεμα της ελληνικής κοινωνίας, που ξέρουν από πρώτο χέρι τις αμαρτίες αλλά και τα πλεονεκτήματα του ελληνικού πανεπιστημίου και δεν τολμούν να μιλήσουν. Ακόμα και αν σε ορισμένα θέματα πάνε κόντρα στο ρεύμα και την επικρατούσα λογική, οφείλουν, έχουν υποχρέωση, να πάρουν θέση... Η λογική του τέλματος και της ακινησίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει θέση σε ανθρώπους που διαμορφώνουν συνειδήσεις, αλλά και τη μελλοντική ιθύνουσα τάξη της χώρας. Γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι η σιωπή τους δεν οδηγεί πουθενά αλλού, παρά στη διαιώνιση μιας κατάστασης που υπονομεύει αργά αλλά σταθερά τη δημόσια Παιδεία...

ΣΗΦΗΣ ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ polimilis@enet.gr