

Να διαφυλάξουμε τη «δωρεάν παιδεία»



Του ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ*

Οι άξονες για μια ουσιαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

Το πρόβλημα της ποιότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι πρόβλημα πολιτικό, διαχρονικό και καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας. Για δεκαετίες, όμως, λειτουργεί αναστάλικά για κάθε προσπάθεια κοινωνικής αλλαγής, αφού καμία μέχρι σήμερα μεταρρύθμιση δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Η χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής ποτέ δεν συνέθεσε πολιτικές συνιστώσες και ποτέ δεν σχεδιάστηκε με μακρά προοπτική. Συνήθως ανταποκρίθηκε σε κοινωνικές πιέσεις και σε μικρούς συντεχνιακά συμφέροντα.

Στην κοινωνία της γνώσης η εκπαίδευση διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο στην επαγγελματική και κοινωνική προοπτική του πολίτη. Ετοιμαζόμενος, άλλωστε, σε διεθνές επίπεδο, η μεγάλη οικονομική και κοινωνική επένδυση που γίνεται από τα κράτη στην εκπαίδευση προκειμένου να παρέχεται διαρκώς καλύτερο εκπαιδευτικό έργο.

Η ελληνική κοινωνία και ειδικότερα η ελληνική οικογένεια έδειχνε ανέπτυσθεν ιδιαίτερη ενιασθητή για τη σπουδή των παιδιών της. Στις σημερινές συνθήκες που τα Δημόσια Εκπαιδευτικά ίδρυματα εμφανίζουν ελλειμματικές επιδόσεις στην ποιότητα της γνώσης που προσφέρουν, η ελληνική οικογένεια γίνεται από τα παιδιά της τα μορφωτικά εφόδια που απαιτούνται για ένα καλύτερο μελλον, νησιώτατα ανελέητη οικονομική αραιάμαχη. Καταφεύγει στην ελεύθερη αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών και είναι δέσμια μιας εκμεταλλευτικής και κοινωνικά παραλόγης σχέσης.

Παράλληλα, βλέπουμε να ανειπιστέαται διαρκώς ένα οργανωμένο σύστημα παραπαιδείας το οποίο από τη μια «καταευάζει» την απαίτηση της κοινωνίας να αρθεί το δημόσιο σχολείο στο ύψος των ευθυνών του και από την άλλη προσφέρει κέρδη σ' αυτούς που το συντηρούν και το αναπαράγουν.

■ Η μετατροπή του λυκείου σε φροντιστήριο, η υπαγωγή της σχολικής επίδοσης σε εισιτήριο για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η παραπαιδεία και η παγίωση μιας νοοητής ανταλήψης ότι το σχολείο από μόνο του δεν αρχεί να επιτελέσει το σκοπό του, η απαξίωση της γνώσης ως εργαλείου ζωής, η πρόωρη σχολική διαρ-



οή, η ψυχολογική εξαθλίωση που προκαλεί η ετερο-απασχόληση και η απαξίωση των τίτλων σπουδών, το αδιέξοδο της ανεργίας και η αβεβαιότητα που αισθάνονται οι νέοι για το μέλλον που έχουν, αποτελούν μερικά μόνο από τα συμπτώματα της παθογένειας που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων.

Το πρόβλημα των ανισοτήτων στην εκπαίδευση δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι πρόβλημα υπαρκτό και πλήρει μεγάλα στρώματα πληθυσμού και ειδικότερα τα οικονομικώς και κοινωνικώς αισθενέστερα στρώματα.

■ Η Ελλάδα είναι μοιρασμένη σε ζώνες με υψηλούς δείκτες πρόσβασης στα πανεπιστήμια και σε ζώνες με μεγάλη σχολική διαφορά, υψηλά ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης και αποτυχίας.

Οι εκπαιδευτικές αδυναμίες και η υποβάθμιση στην εκπαίδευση συναρτώνται άμεσα με την ειρηνέτη κοινωνική δομή και αντανακλούν το επίπεδο ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας. Η εκπαίδευση συμπορεύεται με την ανάπτυξη της χώρας και την ανταποτίθεται: χαμηλοί δείκτες απασχόλησης, υψηλή ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός, φτώχεια, αλλοτρίωση, απαξίωση της γνώσης, κυριαρχία της νοοητούς της «αρχαγάτης», ευτέλεια και όπως θα έλεγε και ο Κορνηλίος Καστοριάδης «εποχή ανόδου της ασημαντότητας».

■ Στην εποχή της νεοφιλελεύθερης

παγκοσμιοποίησής το μόνο κοινωνικό αντίθετο το οποίο ως κοινωνία των πολιτών μπορούμε να αντιτελούμε, είναι το κοινωνικό μοντέλος ενός ανθρωποκεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος μέσω του οποίου θα επηρεάσουμε θετικά την ανάπτυξη του τόπου.

■ Μια ουσιαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση οφείλει:

■ Η έχει τα χαρακτηριστικά ενός υπερκομματικού-εθνικού προτάγματος το οποίο θα βασίζεται στην κοινωνία της επαρχιακότητας, στη συλλογική συνάντηση. Πολιτική πρεσβύτερη, κοινωνικοί εταίροι, επρόσδικοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικοί φορείς, σύλλογοι γονέων, φοιτητές και μαθητές, διανούμενοι πρέπει να αναδείξουμε την εκπαίδευση ως τον κύριο μοχλό πολιτικής ανάτξης του τόπου.

■ Η αντιμετωπίσει την εκπαίδευση ως σύστημα και οριζόντια συνοχή, ως ένα θεμικά δομικόν Όλον, αυτόνομη και ταυτόχρονα συνδεδεμένο με τους άλλους κοινωνικούς θεσμούς. Είναι σαφές ότι το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να διέπεται από λογική, συνοχή και διαφροντική ευελιξία, από την προσχολική μέχρι και τη μεταπτυχιακή βαθμίδα και οι παρεμβάσεις να εστιάζουν τόσο στην επιμέρους στοιχεία του όσο και στην ολότητά του.

■ Η θέση ως επίγονου προτεραιότητα της ανάγκης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου. Πρόκειται για δομικές βαθμίδες οι

οποίες αφορούν την πλειοψηφία των πολιτών και καθορίζουν την μετέπειτα εκπαίδευση τους σταδιοδοτούματα.

■ Να διαμορφώσουμε σαφείς δείκτες ποιότητας με στόχο οι μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές να κατακτούν σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης τους βασικές κοινωνικές, μορφωτικές και επαγγελματικές δεξιότητες.

■ Να ενισχύσει την αξιοποίηση της Τεχνητής και Επεγγέλματικής Εκπαίδευσης και να δώσει ορειλογικές και ελκυστικές διεξόδους απασχόλησης.

■ Να αιθλήσει τις υπάρχουσες ανισότητες, απαλλάσσουντας τις οικογένειες από την οικονομική αραιάμαχη που υφίστανται προκειμένου να εξαφανίσουν στη παιδιά περισσότερα εκπαιδευτικά εφόδια.

■ Να προσφέρει σε κάθε παιδί, νέο, εργαζόμενο πόλιτακός εκπαιδευτικές επιλογές και ευκαιρίες για γνώση. ■ Να καλλιεργήσει, από τις μικρές αιώνες, την αξία της διά βίου εκπαίδευσης ως κοινωνική αγωγή. ■ Να ενισχύσει τη ροή και το έργο των δασκάλων στην κοινωνία. Ειδικότερα, οφείλει να αποκαταστήσει το κοινωνικό πρότυπο των ανθρώπων των γηρατών μέσα στα σχολεία ώστε να καταπολεμήσει ο εκχιδάσμας και η περιθωριοποίηση των πολιτισμού.

■ Να καταγράψει και να μελετά διαφοράς τη γενεραράντα που ανοικοτίων στην εκπαίδευση και να συντηρήσει προκειμένου να «διαμορφωθούν ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας» ώστε να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις «επειγόνως ανάγκης για παρέμβαση της πολιτείας.

■ Να προωθήσει το διαφέρει της πολιτισμού-επιστήμης και οριζόντια στην επαρχιακότητα, στη συλλογική συνάντηση. Πολιτική πρεσβύτερη, κοινωνικοί εταίροι, επρόσδικοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικοί φορείς, σύλλογοι γονέων, φοιτητές και μαθητές, διανούμενοι πρέπει να αναδείξουμε την εκπαίδευση ως τον κύριο μοχλό πολιτικής ανάτξης του τόπου.

■ Η αντιμετωπίσει την εκπαίδευση ως σύστημα και οριζόντια συνοχή, ως ένα θεμικά δομικόν Όλον, αυτόνομη και ταυτόχρονα συνδεδεμένο με τους άλλους κοινωνικούς θεσμούς. Είναι σαφές ότι το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να διέπεται από λογική, συνοχή και διαφροντική ευελιξία, από την προσχολική μέχρι και τη μεταπτυχιακή βαθμίδα και οι παρεμβάσεις να εστιάζουν τόσο στην επιμέρους στοιχεία του όσο και στην ολότητά του.

■ Να θέση ως επίγονου προτεραιότητα της ανάγκης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου.

■ Η παιδιά είναι και πρέπει να παραμείνειν δημόσιο αγαθό υπό τον έλεγχο της κοινωνίας. Πρέπει να παρέχεται διά βίου στη βάση της ιατρήτας των ευκαιριών, σε όλες τις μορφές της και προς όλους των πολίτες χωρίς κοινωνικούς αποτελεσματούς. Το κεντημένο της δωρεάν παιδείας αποτελεί ευθύνη όλων μας και οφείλουμε να το διαφυλάξουμε ως κοινωνική αξία και αγαθό.