

Η «ΠΑΝΑΚΕΙΑ» ΤΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΕΡΗΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ... ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΕΑΛΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ-ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΪΝ

Το μεγάλο κόλπο: βιοκαύσιμα-πεινα-φάτε μεταλλαγμένα

Του ΜΩΥΣΗ ΛΙΤΣΗ

Το πετρέλαιο έφερε τα βιοκαύσιμα. Το ράλι στα τρόφιμα φέρνει τα μεταλλαγμένα.

Η χρήση των αμφιλεγόμενων βιοκαυσίμων, τα οποία χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη σάρι, καλαμπόκι, σόγια και άλλα αγροτικά προϊόντα, προβαλλόταν μέχρι χθες ως πανάκεια για την απεξάρτηση από το ακριβό πετρέλαιο.

Το παράδειγμα της Βραζιλίας, που ήδη από τη δεκαετία του '70 κάλυψε μεγάλο μέρος των ενεργειακών της αναγκών με βιοκαύσιμα, προβαλλόταν ως πρότυπο, με τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ε.Ε. να ανακοινώνουν φιλόδοξα προγράμματα, που έθρεψαν το ράλι και τις εικασίες για αύξηση της ζήτησης για αγροτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για καύσιμα.

Στις ΗΠΑ η βιομηχανία βιοκαυσίμων μετρά ήδη 200 επιχειρήσεις με συνολικό τζίρο 3 δισ. δολάρια το χρόνο. Το 2006 στις ΗΠΑ υπήρχαν ήδη 110 διυλιστήρια αιθανόλης.

Και φούσκα... αιθανόλης

Η διεθνής κοινότητα τώρα, μπροστά στο φόβο της επισιτιστικής κρίσης και των παρενεργειών της (κοινωνικές αναταραχές και αποσταθεροποίηση στον Τρίτο Κόσμο), προσπαθεί να μαζέψει τη «φούσκα της αιθανόλης», αναθεωρώντας στα λόγια προς το παρόν τα σχέδια για επέκταση των βιοκαυσίμων, τα οποία ούτως ή άλλως είχαν επικριθεί από μερίδα οικολόγων για τις επιπτώσεις που ενδεχομένως θα είχαν στο περιβάλλον.

Όπως η άνοδος του πετρελαίου έφερε στο προσκήνιο τα βιοκαύσιμα, έτσι και το ράλι στα αγροτικά προϊόντα απειλεί να φέρει την αμφιλεγόμενη χρήση των μεταλλαγμένων τροφίμων από την πίσω πόρτα.

Προς χάριν των... πεινασμένων

Με πρόσχημα την ανάγκη να καταπολεμηθεί η επαπειλούμενη πείνα, οι αντιστάσεις στη χρήση των μεταλλαγμένων κάμπτονται, έγραφαν προ ημερών οι «Νιου Γιορκ Τάιμς» (21/04). Ακόμη και στην Ευρώπη, έγραφε η εφημερίδα, όπου η αντίδραση ήταν μεγάλη και τα μεταλλαγμένα αποκαλούνταν «Τροφές Φρανκενστάιν», «ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και στελέχη επιχειρήσεων ζητούν την ταχύτερη έγκριση της εισαγωγής μεταλλαγμένων τροφίμων».

Στη Βρετανία, η Εθνική Ένωση Κρέατος ζήτησε με πρόσφατη ανακοίνωσή της να τερματιστεί «κάθε αντίδραση» σε τέτοιου είδους καλλιέργειες, «σε απάντηση των αλλαγών στην παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα και τον αυξανόμενο κίνδυνο για ελλείψεις τροφίμων διεθνώς...».

Ο προεδρεύων της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νιλ Πάρις, δήλωνε επίσης ότι όσο οι τιμές ανεβαίνουν, οι Ευρωπαίοι «ίσως γίνονται πιο ρεαλιστές» απέναντι στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα. Και πρόσθεσε κυνικότατα: «Η καρδιά τους μπορεί να είναι αριστερά, αλλά η τσέπη τους βρίσκεται δεξιά».



Τα βιοκαύσιμα, που είχαν προβληθεί από ορισμένους κύκλους ως η λύση για το πρόβλημα του πετρελαίου και της ρύπανσης, γύρισαν «μπούμερανγκ», φέρνοντας πείνα (και) στον Τρίτο Κόσμο, αλλά ανοίγοντας και την κερκόπορτα για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα