

**Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστημίου Αιγαίου
σχετικά με το Κείμενο Διαβούλευσης για την Ανώτατη Εκπαίδευση**

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, που συνήλθε στις τρεις (3) Νοεμβρίου 2010 και εξέτασε το Κείμενο Διαβούλευσης για την Έναρξη Διαλόγου με θέμα την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και το Δημόσιο Τεχνολογικό Ίδρυμα, με άξονες την Αυτοδιοίκηση, τη Λογοδοσία, την Ποιότητα, την Εξωστρέφεια, το οποίο παρουσιάστηκε στην 65^η Σύνοδο Πρυτάνεων, στο Ρέθυμνο, στις 23 Οκτωβρίου 2010, κατέληξε στις ακόλουθες **επισημάνσεις**, τις οποίες καταθέτει στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

A) Το Κείμενο Διαβούλευσης δεν αποτελεί μια ικανοποιητική πλατφόρμα συζήτησης για το μέλλον των ΑΕΙ, τόσο εξαιτίας της συνολικής του φιλοσοφίας όσο και των επιμέρους προτάσεων και γι' αυτό δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως υπόβαθρο για πιθανές διαρθρωτικές αλλαγές.

B) Το Κείμενο Διαβούλευσης θέτει απλώς **επιλεκτικά** ορισμένα ζητήματα (όπως για παράδειγμα αυτά που αφορούν στη διοίκηση των ΑΕΙ) χωρίς να προδιαγράφει και να προσδιορίζει με σαφείς όρους **πώς θα υλοποιηθούν** οι συγκεκριμένες αλλαγές που προτείνει (για τη διοικητική, οικονομική και ακαδημαϊκή δομή των ΑΕΙ), ούτε σε τι θα συνεισφέρουν, ενώ **δεν αντιμετωπίζει ολιστικά τις συνέπειες** των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων/αλλαγών όσον αφορά στη διατήρηση και διάρθρωση της δομής των ΑΕΙ σε μια μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική. Σε κάθε περίπτωση δεν αντιμετωπίζει συνολικά τα προβλήματα της Ανώτατης Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Γ) Το Κείμενο Διαβούλευσης ελέγχεται ως προς ζητήματα **αντισυνταγματικότητας** για τις «λύσεις» και τις συγκεκριμένες αλλαγές που προτείνει στα θέματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Δ) Το Κείμενο Διαβούλευσης **διαμορφώνει ένα πλαίσιο διακρίσεων για τα περιφερειακά Πανεπιστήμια και ειδικότερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αφού δεν διασφαλίζει ίσους όρους ως προς τα κεντρικά Πανεπιστήμια** που εδρεύουν σε μεγάλα ή (ακόμη και) μεσαία αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, κ.λ.π.), σε σχέση με τις πιθανές επιλογές των υποψηφίων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, εξ' αιτίας των οικονομικών και κοινωνικών προδιαγραφών που (προ)καθορίζουν αυτές τις επιλογές (ιδιαίτερα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης): είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΑΕΙ προέρχεται από τους παραπάνω αστικούς χώρους, οι οποίοι συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της Ελλάδας και άρα (και) των νέων υποψηφίων προς εισαγωγή στα ΑΕΙ. **Χωρίς την ενίσχυση των περιφερειακών Πανεπιστημίων με την κατασκευή φοιτητικών εστιών, με την πρόβλεψη σημαντικών εκπτώσεων στα μέσα μεταφοράς και την περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών τους σε κτίρια, εξοπλισμούς και διδακτικό προσωπικό, ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση υποψηφίων φοιτητών καθίσταται άνισος.** Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η έμμεση ανατροπή των τετραετών προγραμματισμών των Πανεπιστημίων, εξ'

αιτίας της μακρόχρονης καθυστέρησης διορισμού εκλεγμένων μελών ΔΕΠ με την παράλληλη (άμεση) περικοπή των θέσεων Διδασκόντων με σύμβαση (407/80), επιτείνει το πρόβλημα, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση συμβάλλει και η (ουσιαστική) αναστολή του διορισμού ΕΤΕΠ και ΕΕΔΠ, καθώς και η έλλειψη διοικητικών υπαλλήλων.