

Συντάκτης:

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/10/2010

Σενάριο για πανεπιστήμιο... Μπανανίας

Είναι το πανεπιστήμιο της... Μπανανίας. Ο πρύτανης μπορεί να είναι ξενόφερτος. Προσλαμβάνεται με παχυλό μισθό και λογοδοτεί σε συμβούλιο που ελέγχεται από εγκάθετους. Τα προγράμματα σπουδών συντάσσονται στην αγγλική και εγκρίνονται από ξένους.



Οι πλεονάζοντες διδάσκοντες και μη θα είναι χιλιάδες καθώς η γραμμή είναι συγχωνεύσεις ιδρυμάτων για την εξοικονόμηση πόρων και προσωπικού και προσέλκυση ξένων διδασκόντων με ανάλογες αποδοχές!

Οι εγχώριοι φοιτητές... συρρικνώνονται προς χάριν των ξένων που θα φοιτήσουν με τον σωστό τρόπο, δηλαδή πληρώνοντας δίδακτρα. Εμείς θα προσφέρουμε τον ήλιο, τη θάλασσα και προγράμματα στην αγγλική.

Οι εγχώριοι διδάσκοντες θα κρίνονται από ξένους και στη συνέχεια θα ψωμολυσάνε καθώς η πολιτεία, αντί για μισθό, θα δίνει φιλοδώρημα (θα εγγυάται -λέει- τα ελάχιστα όρια) κι από εκεί και πέρα ό,τι προαιρείται το Συμβούλιο των εγκάθετων.

Χιλιάδες λέκτορες παύονται καθώς η βαθμίδα αυτή καταργείται και γίνονται συμβασιούχοι ή, με άλλα λόγια, εξαθλιωμένο επιστημονικό προλεταριάτο.

Την έξοδο θα δουν και πολλοί επίκουροι.

Η μονιμότητα, πάντα με αξιολόγηση από ξένους, θα ισχύει μόνο για τις βαθμίδες του αναπληρωτή και του καθηγητή.

Για το υπόλοιπο προσωπικό όλα ξεκινούν από μηδενική βάση.

"Κάθε ίδρυμα, ανάλογα με τις ανάγκες του και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του, προσδιορίζει το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Οργανισμού του". Οι ήδη υπηρετούντες που θα θεωρηθούν πλεονάζοντες έχουν το δικαίωμα μετάταξης.

Οι πλεονάζοντες διδάσκοντες και μη θα είναι χιλιάδες καθώς η γραμμή είναι συγχωνεύσεις ιδρυμάτων για την εξοικονόμηση πόρων και προσωπικού και προσέλκυση ξένων διδασκόντων με ανάλογες αποδοχές!

Η χρηματοδότηση θα δίδεται μόνο υπό όρους και η φοιτητική μέριμνα ανατίθεται στα συμβούλια διοίκησης.

Θα διαμορφωθούν διάφοροι τύποι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με διαφορετικές διαδρομές εισαγωγής. Μετά το πρώτο έτος θα υπάρχει δεύτερος γύρος εξετάσεων με εμπλοκή των συμβουλίων διοίκησης.

Αυτές είναι σε τίτλους οι κυβερνητικές "προτάσεις" για τα πανεπιστήμια. Μετά τις εκλογές η υπουργός Παιδείας θα δημοσιοποιήσει το πλαίσιο για το "νέο Λύκειο" και το ξεταστικό. Κατά τη "διαβούλευση" για τα πανεπιστήμια, την οποία -όπως δείχνουν οι αντιδράσεις- θα κάνει σχεδόν μόνη της, θα αναδειχθούν όλες οι πλευρές της εντατικοποίησης των σπουδών που σ' αυτή τη φάση έμειναν σκοπίμως εκτός.

Ακόμη κι ένα παιδί του δημοτικού με λίγες γνώσεις Αγωγής του Πολίτη μπορεί να αντιληφθεί ότι τα

σχέδια της κυβέρνησης για τα πανεπιστήμια δεν θα έχουν καμία τύχη. Το αντισυνταγματικό του όλου εγχειρήματος βγάζει μάτι.

Τότε γιατί η κυβέρνηση βάζει φωτιά στα πανεπιστήμια; Γιατί βυθίζει τον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια πρωτοφανή κρίση και μάλιστα σε μια περίοδο που η ανάκαμψη και η ανασυγκρότηση του πανεπιστημίου αποτελεί ζήτημα ζωής ή θανάτου συνολικά για τη χώρα; Ή οι άνθρωποι έχουν πάθει jet lag από τις πολλές πτήσεις στη Silicon Valley ή τα όσα προτείνουν για τα πανεπιστήμια αποτελούν μια καλά ενορχηστρωμένη επιχείρηση αποπροσανατολισμού από τη βαρβαρότητα των οικονομικών μέτρων.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η παιδεία γίνεται σάκος του μποξ. Ποτέ άλλοτε, ωστόσο, δεν δέχτηκε χτυπήματα με τέτοια λύσσα.